

Motivation for at stille op som suppleant til sportskomiteen i Dansk Islandshesteforening



Mit navn er Monica Ervik. Jeg er liiige fyldt 50 år her i januar. Jeg er norsk, men har boet i Danmark i 23 år. Jeg bor i Hellerup lige udenfor København sammen med min kæreste, vore 2 børn på 14 og 18 år, en hund og 5 høns. Jeg har redet både store heste med spring og dressur samt islandshest som barn, men efter jeg kom til Danmark har mit hjerte ligget hos islandshesten.

Jeg har redet hos Pyttur Ordrupdal Rideklub ved Dyrehaven i Charlottenlund i snart 17 år. Først som rideskoleelev, indtil jeg købte en hest med 2 andre. Ham havde vi i 1,5 år sammen. Jeg søgte så nye udfordringer og købte jeg mig en 5 års vallak som jeg stadig har. Jeg har også for 2,5 år siden købt et føl som i dag er 2,5 år, og som kommer "hjem" om ca. 2,5 år. Så det med at arbejde med en grøn unghest har givet mig lidt blod på tanden, og jeg er så frisk på at gøre det hele en gang til. Det har været hårdt, frustrerende og helt fantastisk spændende og lærerigt.

Vi er meget ude med trailer, hvor vi tager på eventyr med vore heste. Vi har et enormt godt socialt samvær os ridevenner i mellem og nyder alt, der hører med. Jeg melder mig til alt jeg kan af kurser, og elsker at få en masse

ny viden og tricks på, hvordan min ridning kan blive bedre og min hest kan blive godt bygget op og have det godt.

Jeg har snust til lidt stævner på hobbyniveau, både sport og gædinga, og er stor fan af Alrid, og det der hører med.

Jeg har siddet i bestyrelsen på Ordrupdal i 6 år som kasserer, men valgte i år at gå ud af den bestyrelse i år for at lægge lidt mere krudt i alrid-delen, og sidder nu i bestyrelsen i Austri. Så jeg kender godt til bestyrelsesarbejde.

Jeg syntes stævneverdenen er spændende, og kunne vildt godt tænke mig at få et lidt større indblik i, hvad det indebærer, og hvordan vi kan hjælpe de ivrige sjæle derude, der lægger krudt i at arrangere alt det sjove for alle deltagerne. Det er også nok derfor, jeg meget gerne vil stille op som suppleant i DI's sportskomite. Der bliver gjort et godt stykke arbejde for sporten, og det kunne jeg godt tænke mig at være en del af. Det er jo lige pludselig også på et helt andet plan, end det jeg har været med i tidligere, og det er spændende.

Jeg, som alle andre, har jo en travl hverdag. Jeg arbejder 32 timer om ugen og nyder min onsdags fri, som næsten altid bliver tilbragt med Kappi. Men, selvom livet nok er lidt vel travlt indimellem, kan jeg godt finde tid til at involvere mig lidt mere i islænderverdenen og DI's arbejde.

Så må vi se om det er DI eller familien, der skal få min ekstra tid :-).